

Kära förebedjare och vänner

Vi står inför Alla Helgons och alla själars dag, en ljus och vacker tid. Vi blir nämligen påmind om den underbara gemenskap vi är sammanflätade i, våra stora helgon som bistår och inspirerar oss och våra kära avlidna som vi själva kan bistå med våra offer och böner. Ja, även de som inte är så kära, till och med sådana som levtt ogudaktiga liv och gjort mycket ont, även deras själar får vi be för. Vi bör faktiskt verkligen göra det. Gud vill ju inte att en enda av hans skapade människor skall gå förlorad. Med våra förböner och botövningar för dessa avlidna, så hjälper vi lite grann Herden att återfinna sina förrymda lamm...

Jag brukar under årets lopp skriva upp en lista av namn på avlidna, så att jag kan be för dem särskilt under dessa dagar i november. Det brukar bli en "salig" - kanske "osalig" blandning av gamla bekanta eller släktingar, olycksoffer man läst om i tidningen, någon störtad diktator, någon ung person som tagit livet av sig som jag hört talas om osv. Risken är stor att vi är de enda som ber för en viss själ om det inte finns någon troende i dessa avlidnas omgivning. Skörden är stor....

Jag hittade två böner som kan vara till hjälp:

Käre Gud. Tack för dina helgons exempel. Jag längtar efter att tillsammans med dem få tillbe dig för evigt i himmelen. Hjälp mig att efterfölja dem och gå i dina spår, Jesus Kristus. Hjälp mig att låta mig formas till din avbild och söka din vilja i allt. Hjälp mig att helhjärtat offra mig själv och mina gärningar till din ära och för att tjäna mina medmänniskor.

Amen.

Evige Fader, jag offrar åt dig din gudomliga Sons, Jesu Kristi dyrbara Blod, i förening med alla mässor som denna dag firas över hela världen, för alla heliga själar i skärselden, för alla syndare, för syndare i den universella Kyrkan, för dem i mitt eget hem och i familjen.

Amen.

I varm bönegemenskap,
Elsa